

# Tekster og akkorder til sangene på PastaParty-CD'en

**Farao** – 2. Mos, kapitel 3-14

*Originaltitel: Pharaoh, Pharaoh*

*Musik: Richard Berry 1955*

*Tekst: Tony Sbrana 1971*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2012*

*Alle synger omkvædet, og lederen synger versene, mens børnene går og laver egypter-moves.*

**D G Asus G**

/: Farao! Farao!

**D G**

Lad hele folket gå! Hurh!

**Asus G**

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! :/

**D G Asus G**

1) En brændende busk sagde til mig i går,

**D G Asus G**

at der er intet, som Gud ikk' formår.

**D G Asus G**

Han vil føre jer ud af slaveri,

**D G Asus G**

og gøre hele folket fri.

Jeg siger!

2) Vand blev til blod, frøer overalt.

(Evt. **D** hele vejen igennem dette vers)

Myggene kom, og haglet faldt.

De førstefødtes liv var slut,

da Farao endelig råbte: "Smut!"

Jeg siger!

3) Det røde hav lå lige dér,

men bagved folket kom Faraos hær.

Jeg tog min stav, mens folket skreg,

og Gud skilte havet til en vej.

Jeg siger!

4) Vi kom over med tørre tær,

mens havet skyllede ind over Faraos hær.

Gud havde reddet os alle mand,

og nu så vi frem mod Det Forjættede Land.

Jeg siger!

## Min bedste ven – Joh 19,28-20,18 (Jesu død og opstandelse)

Melodi: Svømme, svømme i min svømmepøl

Tekst: Simon Bartholdy 2014

Først synges sangen normalt med fagter. Så gentager man den, hvor man første gang undlader at synge første linje, men blot laver fagter. I anden gentagelse undlader man at synge de to første linjer osv. Til sidst synger man hele sangen.

**C**

Vil du høre

**F**                    **C**

om min bedste ven?

**F**                    **C**

Han er for sej! Døde for mig!

**G**

Lever nu igen!

**C**

Man kan altid

**F**                    **C**

be' og sige: "Hej!"

**F**                    **C**                    **G**                    **C**    **G**

Jesus han vil også være bedste ven med dig! Så –

## Højere end bjerget – Sef 3,17; side 838

*Originaltitel: Higher Than the Mountain*

*Musik og tekst: Krista Wiger*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2013*

**C**                    **F**  
Vi priser Gud, for han er vor helt.

**C**                    **G**  
Han bringer frelse til dig!

**C**                    **F**  
Hans kærlighed den udholder alt.

**C**        **G**        **C**  
Min Gud han jubler for mig!

**C**  
Højere end bjerget,

**F**  
dybere end et hav,

**C**                    **Am**  
større end en hvalhaj,

**F**  
er din godhed mod mig!

**C**  
Du er med mig på bjerget

**F**  
og den dybeste dal – yihaa!

**C**                    **Am**  
Og hvis jeg glemmer vejen,

**F**                    **G**  
er du stadig min far!

## Elefantsangen – 1. Mos 1,1-2,4

*Originaltitel: The Hippo Song*

*Musik og tekst: Mary Rice Hopkins*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2012*

*Sangen bliver gentaget et antal gange og går hurtigere og hurtigere hver gang.*

**G C**  
Gud skabte både jord og vand,

**Em D**  
og dyrene, som går på land.

**G C**  
Han satte også alt som gror,

**Em D**  
og himmelen, som er så stor.

**G C**  
Gud skabte os i kærlighed –

**Em D**  
en kærlighed, som bliver ved.

**G C**  
Han lavede også en gigant,

**Em D G**  
og kaldte den: En elefant!

**G C Em D**  
Ele-ele-elefant – den er så fin og elegant

**G C Em D G**  
Ele-ele-elefant – Gud skabte alt, og det er sandt!

**Følg mig!** - Vers 1: Luk 5,1-11; Vers 2: Mark 6,43-52; Vers 3: Mark 14,26-31.66-72; Joh 21,15-19

*Tekst og melodi: Simon Bartholdy 2015*

Intro: **F Bb Dm C**

**F**

1) Da Jesus mødte Peter, var han en fisker-mand,

**Bb C**

men Jesus sagde til ham: "Kast nettene i det vand!"

**F Bb Gm C**

Så fangede Peter pludselig tusind fisk og tusind mer'.

**F Bb C**

Og Jesus så på ham, og sagde så det her:

**F Bb C**

"Kom og følg mig Peter! Det' det bedste for dig.

**Dm Bb C**

Følg i hælene på mig, så viser jeg vej."

**F Bb Gm C**

Og til dig og dig og dig og dig og dig og dig og dig

**F Bb C F**

siger Jesus: "Kom, følg efter mig."

2) Disciplene de sejlede ud på en kæmpe sø,  
og fik et mega-chok, da Jesus sagde: "Bøh!"  
Han gik jo rundt på søen, og med ét var Peter dér.  
Men Peter sank i vandet, så Jesus sagde det her:

*"Kom og følg mig Peter! ...*

3) Da Peter han blev spurgt, om ikk' han fulgte ham,  
så råbte Peter: "Nej!" Og det var lidt en skam.  
Han havde nemlig lovet Jesus, at han var hans ven.  
Men Jesus elskede ham og sagde så igen:

*"Kom og følg mig Peter! ...*

## Jeg vil bare vær' et får – Joh 10,14; side 970

Originaltitel: *The Sheep Song*

Musik og tekst: *Brian Howard*

Dansk version: *Simon Bartholdy 2013*

*Alle synger omkvæd, lederen synger vers og børnene svarer. Find selv på flere vers – og del dem gerne!*

**F**

Jeg vil bare vær' et får med krøllet hår.

**C**

Jeg vil bare vær' et får med krøllet hår.

**Bb**

**C**

Og Gud passer på mig, hvor end jeg går.

**F**

**C**

**F**

Jeg vil bare vær' et får med krøllet hår.

**F**

Jeg vil ikke vær' en gris (en gris?!)

**C**

Jeg vil ikke vær' en gris (en gris?!)

**Bb**

Nej, for de lugter sådan af fis! (Nåeh, men hvad vil du så være?!)

Jeg vil ikke vær' en haj – for det bare ikke lige mig

Jeg vil ikke vær' en hest - for oksekød smager bare bedst

Jeg vil ikke vær' en gris – for så er det halvsvært at læse dagens avis

Jeg vil ikke vær' en lærer - for de er bare så sære

Jeg vil ikke vær' en bog – for så man alt for klog

Jeg vil ikke vær' en narcissist – for så ender man bare som en nar til sidst

Jeg vil ikke vær' en vestjysk læge – for a forstår æ hva de sæje

Jeg vil ikke vær' en robot – får når de bli'r gamle, så bli'r de bare solgt til skrot

Jeg vil ikke vær' en vædder – for den står jo bare dér og æder

Jeg vil ikke vær' en tiger – for så kan jeg ikke score piger

Jeg vil ikke vær' en farisær – for de vil aldrig ta ved lære

Jeg vil ikke vær' en flåt – for de er ikke go'e for nå'et

Jeg vil ikke vær' en slange – for de er alt, alt, alt, alt, alt, alt for lange

Jeg vil ikke vær' en kop – for så skal man hele tiden vaskes op

Jeg vil ikke vær' en ur – for så skal man hele tiden gå en tur

Jeg vil ikke vær' en bager – for så er der hele tiden folk der plager om kager

Jeg vil ikke vær' en fortovssten – for så er der hele tiden ben der går på én

Jeg vil ikke vær' en terrorist – de er sjældent særlig glade til sidst

Jeg vil ikke vær' en bandit – det ender bare altid skidt

Jeg vil ikke vær' en hoppeborg – for så bliver man hoppet på for sjov

Jeg vil ikke vær' en trailer – ej, så hellere være ejendomsmægler

Juletema: Jeg vil ikke vær' en nissemand – for der er så koldt på Grønland

Jeg vil ikke være Rudolf – for så skal man køre kane i stedet for Golf.

Jeg vil ikke vær' en Julemand – for så er man ikke engang sand

Jeg vil ikke vær' en mistelten – for så er der hele tiden nogen der kysser under én

Jeg vil ikke vær' en julestjerne – så er man så langt ude i det fjerne

## Pastasangen – 1. Kor 12,27; Mark 10,13-16

*Originaltitel: The Pasta Song*

*Ukendt forfatter*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2011*

*Lederen synger først og børnene gentager – undtagen sidste linje som synges sammen.*

**C**  
Nogen kan li' pasta – (Nogen kan li' pasta)  
**F**  
andre syns det fint nok. (Andre syns det fint nok)  
**C**  
Vi er helt forskellige, (Vi er helt forskellige)  
**F**  
men Gud elsker alle børn! (Men Gud elsker alle børn)  
**Bb** **F**  
Pasta. (Pasta)  
**Bb** **G** **C**  
Gud han elsker ma-ia-ia-ia-ig!

*Herefter tilføjes flere ting til listen som børnene kan lide, og det behøver ikke være mad. Det kunne fx være: fodbold, nisser, farvekridt og One Direction. Så ser sangen således ud:*

**C**  
Nogen kan li' pasta – (Nogen kan li' pasta)  
**F**  
andre syns det fint nok. (Andre syns det fint nok)  
**C**  
Vi er helt forskellige, (Vi er helt forskellige)  
**F**  
men Gud elsker alle børn! (Men Gud elsker alle børn)  
**Bb** **F**  
One Direction, (One Direction)  
**Bb** **F**  
farvekridt, (Farvekridt)  
**Bb** **F**  
nisser, (Nisser)  
**Bb** **F**  
fodbold, (Fodbold)  
**Bb** **F**  
pasta. (Pasta)  
**Bb** **G** **C**  
Gud han elsker ma-ia-ia-ia-ig!

## **G-U-D** – Salme 91,2

*Originaltitel: J-O-Y*

*Ukendt forfatter*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2014*

*Andet vers er ninja-vers, hvor man laver ninja-spark, hver gang man synger U. Tredje vers er hviske-vers – undtagen AMOK!*

**D G D**

/: G-U-D passer på mig.

**D A D**

Gud, han passer på mig. :/

**G**

Derfor har jeg håb,

**D**

når verden går AMOK, AMOK, AMOK!!!

**D G D**

G-U-D passer på mig.

**D A D**

Gud, han passer på mig.



## Den store navnesang

*Melodi: Nations of the World*

*Tekst: Simon Bartholdy 2015*

**F**

Mit navn det er jo Simon –

Margit

David

Søren

etc.

**C**

det er et super navn.

Men jeg blev også kaldt pilot,

stewardesse

vampyr

pingvin

**F**

da det var fastelavn.

Gud, han kaldes mange ting,

**C**

det kan du nok forstå,

og de er sande hver og én,

**F**

enhver fra A til Å:

**F**

Abba, Almægtig, Begyndelsen, Brødet,

**C**

Chefen og Kristus med C,

Døren og Dommer og Evig og Elskende,

**F**

Far, Frelser og Fundament,

Gud, Glorværdig, Hellig og Hyrde,

**C**

Immanuel, Jesus, Jahve,

Konge og Klippe, Lam, Løve og Livet,

**F**

Majestæt, Mægtig og Nice,

Omega og Præst, Prins og Rabbi, Retfærdig,

**C**

Sværd, Skjold og Treenig og Trofast,

Uendelig, Vintræ og Ypperstepræsten,

**F**

Ærværdig og Ødsel og Ånd!

**Gospellys** – Matt 5,14-16; side 862

*Originaltitel: This Little Gospel Light*

*Ukendt forfatter*

*Dansk version: Simon Bartholdy 2013*

**F**

Ét lille gospel lys jeg har,

det skal skinne klart!

Yeah yeah yeah!

**Bb**

Ét lille gospel lys jeg har,

det skal skinne klart!

Yeah yeah yeah!

**C**

Ét lille gospel lys jeg har,

**Bb**

det skal skinne klart!

**C**                      **Bb**

Skinne klart, skinne klart,

**F**                      **(Bb F)**

det' da klart!

/: Fristeren vil puste det ud,

det skal skinne klart!

Yeah yeah yeah! :/

Fristeren vil puste det ud,

det skal skinne klart!

Skinne klart, skinne klart,

det' da klart!

/: Sæt det under skæppe – ER DU SINDSSYG?!

Det skal skinne klart!

Yeah yeah yeah! :/

Sæt det under skæppe – ER DU SINDSSYG?!

Det skal skinne klart!

Skinne klart, skinne klart,

det' da klart!

/: Lyset skal over verden gå,

og det skal skinne klart!

Yeah yeah yeah! :/

Lyset skal over verden gå,

og det skal skinne klart!

Skinne klart, skinne klart,

det' da klart!