

Bibelstudie over 4. afsnit af ”Jesus unge soldater” på DR3

Af Jonas Ægidius, børne- og ungdomsmedarbejder i Lindehøj Kirke

- Begynd med at bede for jeres snak sammen her i gruppen.

INTRO TIL SERIEN OG BIBELSTUDIET:

[*Jesus unge soldater*](#) er en dokumentar, hvor fire unge fortæller om deres tro på Jesus. De har forskellig baggrund, personlighed og perspektiv på tro og livet. Og de fortæller frimodigt om deres tanker, oplevelser, udfordringer, glæder og sætter også fokus på deres forhold til sig selv som kristen og andre mennesker – både kristne og ikke-kristne.



Det giver god anledning til at åbne op og snakke ærligt om tro, tvivl og livet i vores eget fællesskab. De deler hver især deres oplevelse af at tro på Jesus, og noget af det vil man kunne identificere sig med, andet vil man ikke kunne identificere sig med, men uanset hvilket synspunkt, man har, er det altid vigtigst at undersøge, hvad Bibelen siger. Bibelen er Guds ord og er fundamentet for at tro på Jesus. Derfor vil dette bibelstudie tage bibelvers frem, som omhandler nogle af de emner, som de fire unge taler om i dokumentaren.

Bibelstudiet er tiltænkt at sætte en samtale i gang og har til formål at åbne op for at dele tro og liv og lære Jesus bedre at kende gennem Bibelen. Det er altså ikke vigtigt, om man når ét eller alle spørgsmål – det vigtigste er, at I sætter dagsordenen, og bruger tid på det, som fylder hos jer efter at have set *Jesus unge soldater*. Derfor er det første spørgsmål åbent til samtale og dialog:

- Snak først om, hvilke tanker I sidder med efter at have set afsnittet? Hvad er det første du tænker på fra afsnittet? Er der evt. en person, som du kan identificere dig med eller omvendt slet ikke kan forstå?

Der har i de tre første afsnit været nogle primære temaerne såsom tro, det kristne fællesskab, kristen etik og tvivl. Her i sidste afsnit bliver de sidste tråde afsluttet, derfor er der ikke et specifikt tema, men der tages udgangspunkt i lidt forskellige citater i forhold til Bibelen og kristenlivet. Ligesom de andre bibelstudier vil det være opbygget af citater, spørgsmål og bibelvers.

Cecilie går til en præst for at snakke om sin tro. De kommer blandt andet ind på facade, ærlighed og frimodighed. Til det fortæller Kristoffer, præsten, hvordan han forholder sig til dette:

"For mig er det afgørende netop, at der findes ikke det spørgsmål, som jeg ikke vil stille, hverken til Bibelen, til vor herre, til andre kristne eller til ikke-kristne – alle spørgsmål skal kunne stilles, fordi det er først i det øjeblik, at vi ikke må stille spørgsmål, at det begynder at blive farligt, ubehageligt og alt andet end kærlighed. Derfor er det bare så ærgerligt, at vi ikke har mod og frimodighed til at gøre det oftere."

Bibelen opfordrer ofte til frimodighed. I ordbogen står der således om en person, som er frimodig: *"som ikke skjuler noget, men er ubekymret, åben og direkte i tale eller handling"*. Ordet består af 'fri' og 'modig', som kort sagt fortæller, at man er sat fri fra noget til derved at være modig. På samme måde taler Bibelen om kontrasten til frimodig, nemlig frygt – at vi ikke skal frygte. Der står faktisk 'Frygt ikke' 365 gange i Bibelen.

LÆS: Efeserbrevet 3,12 og Hebræerbrevet 10,35

Frimodigheden omtales oftest i forhold til Gud eller fx at dele sin tro med andre, som ikke tror på Jesus. Bør vi så ikke også have frimodighed inden for kirken og det kristne fællesskab?

- Hvordan oplever I frimodigheden i det kristne fællesskab? Er I enige med Kristoffer? Hvorfor tror I (ikke), det er sådan? Hvad kan vi gøre? Hvordan er det perfekte fællesskab?

Peter nævner flere gange hans fremtid efter gymnasiet. Han fortæller:

"Jeg ved ikke hvad jeg skal. Jeg tror på, at Gud har planer med mig. Jeg håber også, det er noget jeg har lyst til... Jeg tror også på, at Gud har en plan med mit liv, og så venter jeg bare på, han lige siger 'Nu skal du gøre det' – det håber jeg da, han gør på et tidspunkt."

Planen med vores liv og valg i livet kan være frustrerende, skabe usikkerhed og frygt og man kan være fyldt med spørgsmål; Hvilken vej skal jeg gå? Har Gud en plan med min fremtid? Kan jeg vælge "rigtigt" eller "forkert"? Der er ingen tvivl om, at Gud har planer med vores liv, og han ønsker at vejlede og bruge os – og det gør han også. Hvad siger Bibelen?

LÆS: Ordsprogenes bog 19,20-21 og 2. Krønikebog 18,1-22

Bibelen siger, at vi skal lytte til råd og tage imod belæring. Hvordan belærer Gud? Jo, der er utallige eksempler på personer i Bibelen, hvor Gud taler gennem mennesker ligesom med Mika. Problemet er bare, at Mika ofte fortæller svære sandheder til Akab. Akab foretrækker at lytte til dem, som siger det, han selv gerne vil. Gud taler blandt andet gennem Bibelen, bøn og andre mennesker i dag, som vi kan søge råd hos.

- Hvad gør du for at finde ud af, hvad din plan er? Hvor søger du råd?
- Søger du råd hos personer med visdom, som du kender, eller dem, som kun råder dig til det du helst selv vil?

LÆS: Jeremias' bog 19,11

Peter siger i ovenstående citat, at han også håber, Guds plan er noget, han har lyst til. Det tyder på, han ved, at Gud har planer om lykke, men at lykke ikke nødvendigvis er vores forståelse af lykke, og det vi gerne vil.

- Hvordan skal vi forstå, når Bibelen taler om planer om lykke? Er du villig til at følge Guds plan, hvis det ikke er noget du har lyst til? Stoler du på, at det er det bedste?

At stole på Gud, hans planer, hans almagt og overblik kan udfordre vores tryghed og sikkerhed. Det er sundt at sætte tingene på spidsen, som Nanna forsøger, og eksempelvis spørge sig selv: "Ville jeg have turde at gå ud på det dybe, bølgende vand, ligesom da Jesus kaldte på Peter?" eller "Tør jeg at bekende min tro trods modgang, mobning, forfølgelse, had eller tilsvinende personlige kommentarer?" Stoler jeg på Gud til at have frimodighed til det?

Nanna sætter ord på sine tanker:

"Jeg håber, at hvis der på et tidspunkt er en, som står med en pistol foran mit hoved, så håber jeg virkelig, at jeg stadig er klar til at holde fast i det – og det lyder fuldstændig sindssygt, at jeg kan være villig til det, men jeg tror på, at det her liv er godt, fedt, lækkert, jeg skal nyde det, men det er også bare en tid, så tror jeg på der er en evighed efterfølgende, så jeg håber virkelig, jeg er villig til at ofre alt."

LÆS: Matthæusevangeliet 5,10-2 og 2. Timotheus 3,12-13

- Har du det på samme måde som Nanna? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor er man salig, hvis man oplever modgang/forfølgelse pga. sin tro?

Igennem alle fire afsnit af Jesus unge soldater har Cecilie meget ærligt fortalt frem og tilbage, hvordan hun forholder sig til tro og tvivl, og hvordan det påvirker

hendes hverdag. Hun har dårlig samvittighed, når hun gør noget forkert, og kæmper med flere forskellige ting og spørgsmål. Her i sidste afsnit siger hun blandt andet:

"Jeg vælger bare at stole på, at Gud har styr på det, altså jeg er bange for at stoppe med at tro, at Gud har styr på det... Mit forhold til Gud i dag er meget afslappet, meget lænet tilbage. Jeg er blevet mere fri. Jeg har fået lidt mere luft, fået lidt mere plads til at være mig. Dengang handlede det meget om for mig at være god nok... Jeg føler ikke længere, jeg kan gøre noget, som gør, at Gud elsker mig mindre, og det er det, der er vigtigt at vide, når man føler sig allermest forkert. Gud elsker mig uanset, hvad jeg gør."

LÆS: Romerbrevet 5,8 + 8,35-39 og Rom. 6,9-14 + 6,23

Disse vers udtrykker en dyb sandhed, som er en lettelse for os, nemlig, at Gud kommer os i møde og accepterer os, sådan som vi er. Han afviser os ikke med den begrundelse, at vi ikke er gode nok. Han venter heller ikke på, at vi skal forbedre os for at blive gode nok. Når jeg er mødt af Guds kærlighed for den jeg er, så formaner Bibelen kærligt til mig om, at synden i mig har en konsekvens, fordi det fører os længere væk fra Gud. Gud tilgiver min synd gennem Jesus og fortæller samtidig om, hvilken virkning synden har for mig.

- Hvordan skal vi forholde os til det, Bibelen siger? Hvordan skal vores samvittighed være over for Gud? Hvordan skal vi leve vores liv? Skal vi læne os tilbage? Tage os sammen? Føle os fri til at gøre, hvad vi vil?