

KOMFRIT

Nr. 3/2017

KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS

Hvad betyder et kors?

Læs hvad Neema, Pierre, Tabitha og Emma svarer

Spænd sikkerhedssele

Tag med på flyvetur til Israel

Tegneserie

Jesus dør, men...





MALERI FORD MADOX BROWN

”Jesus rejste sig nu fra det sted, hvor han lå ved bordet, og tog sin yderkjortel af. Så hev han op i inderkjortlen og bandt et håndklæde om sig som bælte. Derefter hældte han vand i et vandfad og gav sig til at vaske disciplenes fødder, mens de lå på deres pladser rundt om bordet, og han tørrede deres fødder med det håndklæde, han havde om livet.”

Johannesevangeliet kapitel 13 vers 4-5.

Hvad betyder et kors?

TEKST & FOTOS
MARIA LEGARTH

Neema Rasmussen, 10 år, Nykøbing Falster

Jesus døde for os. Han tog al vores skyld, og han vil gøre meget for os. Det er derfor, vi går med et kors. Det er et tegn på kristendommen.

Pierre Niyonkuru, 9 år, Nykøbing Falster

Når man går med et kors, viser man, at man tror på Gud, og at Jesus hang på korset. I mit land danser vi til musik og spiser mad sammen til påske. Så er der fest! Det kan jeg godt lide!

Tabitha Sulkjær, 10 år, Stubbekøbing

Man kan se, at man er en kristen, når man går med et kors. Og det er et kors, fordi Jesus ofrede sig selv for os. Jeg ville ikke lade mig dø, hvis jeg var Jesus. Det ville jeg ikke turde.

Emma Schmidt, 10 år, Stubbekøbing

Vi går med et kors om halsen for at vise, at vi tror på Gud, og han døde på korset. Ar-mene var på siderne af korset. Det var lidt mærkeligt, at Jesus døde, men da jeg hørte, at han blev levende igen, blev jeg glad. Jeg gad godt vide, hvordan det var gået, hvis han ikke var død!



NEEMA



PIERRE



TABITHA



EMMA

Spænd sikkerhedsselen

Af Natalie Aagaard Nielsen

Spænd sikkerhedsselen! Nu flyver vi to til Israel tilbage til den tid, hvor Jesus levede.

Pludselig står vi midt mellem en masse mennesker, der råber. Du spørger: "Hvad er de så sure over?" Jeg svarer, at det handler om Jesus, som de vil hænge på et kors. "Men hvem er Jesus?", spørger du. "Han siger, han er Guds søn. Kom, vi kravler op foran, så kan du se ham".

Da vi kommer frem, får du øje på Jesus, en stor fyr, der heder Barabbas og Pilatus, som er ham, der bestemmer. Pilatus spørger, hvem der skal gå fri – Jesus eller morderen Barabbas? Pilatus kan bedst lide Jesus, for han har ikke gjort noget galt. Men alle råber: "Lad Barabbas gå fri!"

Jesus bliver taget væk af soldaterne, og alle går. Nu står vi helt alene. "Det er altså ikke okay," råber du. "Nej, men Jesus dør faktisk på korset for alt det, vi har gjort galt," svarer jeg.

