

# KOMFRIT

Nr. 7/2016

Et blad for børn

KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS

## Lazarus

En tegneserie, hvor der sker  
noget mærkeligt

## Alle... hvad for noget?

Læs om allehelgensdag

## Det værste - og det bedste

Først var det uhyggeligt, men så skete  
der noget godt...

## Brumle





# ALLEHELGENSDAG

AF LINDA ROAGER

Allehelgensdag kaldes også allesjælesdag. Det er en dag, hvor man tænker på dem, der er døde. Måske har du hørt om Halloween og ved, at det er noget med genfærd og spøgelser. I den kristne kirke tror vi ikke på spøgelser og på, at folk går igen. Vi tror derimod, at når vi dør, så skal vi være sammen med Jesus for altid. Det har vi lov til at tro, fordi han døde for os på Golgata. Dermed fjernede han alt det forkerte, som vi gør.

**Glad og ked af det**  
Derfor er allesjælesdag både en glædens dag, hvor vi glæder os over, at de døde er hos Gud, og har det godt. Men også en dag hvor man kan være ked af det. For selvom vi ikke behøver at være bange for døden, så savner vi jo dem, der er døde.

**Første søndag i november**  
I kirken fejrer vi allehelgensdag den første søndag i

november. I gudstjenesten nævner præsten navnene på alle dem, der er døde i det år, der er gået. Man synger salmer om, hvor godt der er i himlen og står helt stille et minut for at ære de døde. Nogle går på kirkegården den dag, og sætter blomster på gravstedet. Det er en smuk måde at vise respekt og kærlighed for de mennesker, man har mistet.

TO AF SVAMPENE ER ENS.  
KAN DU FINDE DEM?





# Lazarus oplever noget mærkeligt

Du kan læse beretningen i Bibelen i Johannesevangeliet kapitel 11 vers 1-44





# Det værste – og det bedste

TEKST  
BERIT LUND LARSEN

**Jesus skulle gøre det allersværeste i sit liv. Han skulle dø på et kors. Men han skulle gøre det for at redde dig og mig.**

En gang for længe siden forsvandt solen, og det hele blev dækket af et frygteligt mørke. Det var uhyggeligt, for det var ikke engang nat. Det buldrede og bragede, jorden rystede og klipperne revnede.

## Hvad skete der?

Det, du nu læser om, var forfærdeligt. Men inden du synes, det bliver for uhyggeligt, skal du også vide, at det var det bedste, der nogensinde er sket for dig og mig. Jesus skulle gøre det allersværeste i sit liv. Han skulle dø på et kors. Men han skulle gøre det for at redde dig og mig.

## Hvorfor skulle Jesus dø?

Jesus skulle dø, fordi du og jeg og alle mennesker i hele verden, har gjort og tænkt og sagt meget forkert. Ja, det er faktisk så slemt, at det fylder op inden i os, og vi kan simpelthen ikke selv få det væk. Vi kalder det synd. Gud kan slet ikke være sammen med synd. Så når synden fylder op

inden i os, kan vi heller ikke være sammen med Gud. Og det er jo faktisk det allerværste for os ikke at være sammen med Gud! Gud vil gerne, at vi skal være hans børn og være sammen med ham for altid. Derfor skulle Jesus dø. Han skulle få al vores synd over på sig, og så skulle han straffes i stedet for dig og mig.

## Det bedste for os!

Da det blev mørkt, sagde Jesus tre dejlige ord: Det er fuldbragt. Det betød: Nu er det hele ordnet, mennesker kan igen være sammen med Gud for altid. Og heldigvis stopper historien ikke her, for...

## Jesus lever

En dejlig solskinsmorgen, hvor alt var lyst, tre dage efter mørket, dér blev Jesus lyslevende igen. Det allerbedste for dig og mig og hele verden var sket. Jesus havde reddet os, og nu kan vi være sammen med Gud for altid.

En dejlig solskinsmorgen,  
hvor alt var lyst,  
tre dage efter mørket,  
dér blev Jesus lyslevende igen.