

## Gud skaber det store lys

- Lasse:** Mathilde, har du tænkt på hvor lyset kommer fra.
- Mathilde:** Næh
- Lasse:** Hvem er det som tænder solen hver morgen
- Mathilde:** Tja det er da et godt spørgsmål.
- Lasse:** Hvad nu hvis der slet ikke var noget lys.
- Mathilde:** Eller hvis nu ham der tænder solen glemte at tænde for den en dag.
- Lasse:** Øj, så ville det jo være mørkt hele tiden – og jeg kan ikke li' når det er mørkt
- Mathilde:** Så ville træerne være hvide og ikke grønne
- Lasse:** Arh, det lyder mærkeligt, hvor ved du det fra
- Mathilde:** Jeg kom til at gemme noget karse i køkkenskabet og den blev helt hvid. Mor sagde at det var fordi den ikke havde fået noget lys.
- Lasse:** Og jeg tror det ville blive rigtig koldt – for solen varmer
- Mathilde:** Ville det så mon være vinter hele tiden?
- Lasse:** Ja og der ville ikke være nogen varme lande.
- Mathilde:** Hvis nu ikke der var noget lys, så ville jeg jo ikke kunne se dig Lasse
- Lasse:** Næh, og vi ville ikke kunne lege og have det sjovt.
- Mathilde:** Det ville nu godt nok være kedeligt
- Lasse:** Ja, så ville vi vel bare skulle sove hele tiden.
- Mathilde:** Jeg er godt nok glad for lyset
- Lasse:** Det er jeg godt nok også – jeg tror slet ikke at jeg kunne leve uden lyset. Men hvor kommer det så fra – hvem har lavet solen og månen og stjernerne?
- Mathilde:** Nu ved jeg det – jeg kan nemlig huske at Birthe i børneklubben fortalte at det er Gud som har skabt lyset og lavet solen, månen og stjernerne
- Lasse:** Ham der Gud må godt nok være dygtig.
- Mathilde:** Han har også skabt dig Lasse
- Lasse:** Øj manner – så er han da virkelig dygtig
- Mathilde:** Jeg har også lært en sang om det i børneklubben – den hedder Hvem skabte stjernerne? - skal jeg lære dig den?
- Lasse:** Sejt nok – kan du en sang om det – den vil jeg gerne lære
- Mathilde:** Hey børn er der nogen af jer der kender den sang?
- Mathilde:** Kan I ikke hjælpe mig med at lære Lasse den.
- Lasse:** Sej sang – hvor var det du havde lært den
- Mathilde:** I børneklubben – vil du med næste gang og lære flere sange.
- Lasse:** Det kan jeg da godt.